

# ZILLEGHEM



6 de Jaargang nr. IV



# ZILLEGHEM

HANDELINGEN VAN DE KRING VOOR HEEMKUNDE  
EN GESCHIEDENIS "PASTOOR RONSE"

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

## I N H O U D

	P.	
Jules Pollet	Bestuurlijke indeling van Zedelgem tijdens de 17de en 18de eeuw	124
Br. Grégoire	Dagboek van een soldaat-brancardier (5de deel en slot)	136
Willy Peirsegaele	Zedelgemse en Veldegemse familienamen die hun oorsprong vinden in voor- namen (deel 3 en slot)	153
Inhoud 6de jaargang		160

1985 - 6DE JAARGANG NR 4

## REDAKTIE EN BEHEER

Willy Peirsegaele	St.-Laurentiusstraat 12	Zedelgem
Jules Pollet	Sint-Elooisstraat 16	Zedelgem
Patrick Arnou	B.J. Lievensstraat 2a	Zedelgem
Géry Cappon	Schattingbeekstraat 3	Zedelgem
Victor Deceuninck	Groenestraat 29	Zedelgem
Bertrand Denys	Klaprozenlaan 13	Loppem
Eddy Kyndt	Snellegemsestraat 8	Zedelgem

**Lidmaatschap:** 250 F  
Rek. 001-0771018-41  
en 738-1172056-27  
Heemkundige Kring "Pastoor Ronse"  
Zedelgem

Studies verschijnen in "Zilleghem"  
of uittreksels daarvan, mogen  
niet gebruikt noch aangehaald  
worden zonder te verwijzen  
naar dit tijdschrift en de  
auteur.

Verantwoordelijke uitgever:  
Willy Peirsegaele, St.-Laurentiusstraat 12 Zedelgem



Geachte Lezer,

Hierbij zijn we aan het laatste nummer van de 6de jaargang van ons tijdschrift toe. Wij hopen dat U aan deze jaargang heel wat leesgenot gehad hebt. Dank voor de aanmoedigen die we mochten ontvangen.

Zo beginnen we straks onze 7de jaargang. Wij twifelen er niet aan dat U het lidmaatschap zult hernieuwen. Als U aan besparingen denkt, dan zult U dat zeker niet doen met een interessant en toch goedkope tijdschrift de deur te wijzen.

Dank zij de financiële steun van de provincie West-Vlaanderen, de gemeente Zedelgem én van onze adverteerders, kunnen wij de abonnementsprijs op 250 F stellen. Het hernieuwen van uw lidmaatschap-abonnement is een aanmoediging voor de auteurs die met vernieuwde ijver voor U heel wat opzoekingswerk zullen verrichten.

Daárom: maak dadelijk gebruik van het hierbij gevoegde overschrijvingsformulier. Natuurlijk kunt U ook langs een van de bestuursleden om uw lidmaatschap hernieuwen.

Waarschijnlijk vindt U dat allemaal wat opdringerig. Maar bedenk: hoe sneller de abonnementsvernieuwing gebeurt, hoe sneller het eerste nummer van onze 7de jaargang bij U thuis kan besteld worden. En dat hopen wij ook !

De beste wensen voor 1986 !

De Redactie

# BESTUURLIJKE INRICHTING VAN ZEDELGEM TIJDENS DE 17DE EN 18DE EEUW

Jules Pollet

De bestuurlijke inrichting van Zedelgem, zoals we die nu kennen, vindt haar ontstaan in 1800, tijdens het Frans Bewind (1794-1814). Dan is voor het eerst een gemeenteraad en een burgemeester aangesteld. Natuurlijk sprak men in die jaren niet van gemeenteraad, maar wel van "conseil municipal" en ook niet van burgemeester, maar van "maire".

Hoe was dan de burgerlijke bestuursorganisatie van Zedelgem in vroegere eeuwen, meer bepaald tijdens de 17de en de 18de eeuw ?

Gegevens hieromtrent vinden we in de parochierekeningen van Zedelgem, die voor een groot gedeelte bewaard zijn van 1625 tot 1795. (1)

De eerst bewaarde parochierekening van Zedelgem loopt van 4 februari 1625 tot 4 augustus 1626. Ze werd op 13 juli 1627 "gepresenteert in auditie bij Pieter de Ketelaere hooftman vande prochie van Zedelghem ande heeren burchmeesters ter presentie van diversche prochiaenen". Ook in de volgende parochierekeningen zien we dat het hoofd van de parochie de hooftman was en dat hij samen met de ontvanger van de parochie zijn

beheer moest verantwoorden voor de schepenen van het Brugse Vrije. Dit was zo, omdat Zedelgem op bestuurlijk gebied een parochie was behorend tot het Vrije. Dit werd de **burgerlijke parochie** genoemd, maar haar grondgebied viel samen met dat de **kerkelijke parochie**.

## **BRUGSE VRIJE.**

Omdat Zedelgem een parochie was, behorend tot het Brugse Vrije, past het hier een kort woord te zeggen over het Vrije, het vierde lid van het graafschap Vlaanderen.

Het Brugse Vrije (zie kaart) was een uitgestrekt gebied, gelegen rond Brugge, dat bestond uit:

- 1° het platteland of het eigenlijk Vrije, dat 67 parochies telde.
- 2° de afhankelijke heerlijkheden, waarvan:
  - 28 appendante heerlijkheden, die het gewoonterecht van het Vrije volgden.
  - 6 contribuante heerlijkheden, die een eigen gewoonterecht hadden.

Het Vrije werd bestuurd door schepenen, die in hun gebied ook rechtsmacht hadden. De schepenen vormden samen de schepenbank, het college, de magistraat, de wet van het Vrije. Regelmatig werd de wet vernieuwd door de heer van het Vrije: de graaf van Vlaanderen. Vertegenwoordiger van de heer bij de schepenbank was de baljuw, die ook baljuw was van de stad Brugge. De eerste der schepenen werd burgemeester genoemd. In het Vrije waren er 4 burgemeesters en 24 schepenen.

SCHETS VAN HET BRUGSE VRIJE



## HET GRONDGEBIED VAN DE PAROCHIE ZEDELGEM (2)

Naast een gebied, dat rechtstreeks tot het Vrije behoorde (1445 ha) was een gedeelte van de parochie Zedelgem gelegen in de heerlijkheid van Den Houtschen (714 ha) en een kleiner gedeelte (145 ha) in Noordover: een samenstellend deel van de heerlijkheid van het Land van Wijnendale. Deze beide heerlijkheden waren appendante heerlijkheden van het Vrije. Ook de heerlijkheden werden door schepenen bestuurd, die er tevens de rechtsmacht uitoefenden. Aan het hoofd van de schepenen stond de baljuw, de vertegenwoordiger van de heer der heerlijkheid.

De Houtschen had één burgemeester en twaalf schepenen, van wie er twee waren uit Noordover.

Zowel het grondgebied van Zedelgem, rechtstreeks behorend tot het Vrije, als de delen ervan welke behoorden tot Den Houtschen en Noordover en gelegen waren binnen de grenzen der kerkelijke parochie Zedelgem, vormden het geheel van de burgerlijke parochie Zedelgem: "de generaliteijt vande prochie".

### BESTUURLIJKE INRICHTING

Hoger zegden we reeds dat de hoofdman het hoofd was van de parochie. Hij was het hoofd van de burgerlijke parochie, zoals de pastoor hoofd was van de kerkelijke parochie.

De hoofdman werd voor een beperkte tijd door



de schepenen van het Vrije aangesteld en was voor hen beëdigd. Hij werd gekozen uit de notabelen van de parochie. Door de parochianen kon bij de schepenen een rekest worden ingediend om een nieuwe hoofdman te bekomen. Zo lezen we in parochierekening 1785 dat de parochie "Sr. Thomas Questroy procureur s'landts vanden Vrijen" betaalt voor het opstellen van een "request" aan het college van het Vrije "tot het becommen van eenen nieuwen hooftman". In 1785 immers was hoofdman Pieter Marteel gestorven. De hoofdman had als taak in te staan voor het doen van de "affaires vande prochie". Deze parochiezaken werden door de hoofdman samen met de notabele parochianen besproken in een der dorpsherbergen waar dan ook op kosten van de parochie een of meerdere kroezen bier werden geledigd. Ieder jaar moest de hoofdman samen met de parochieontvanger zijn financieel beleid verantwoorden voor de schepenen van het Vrije. Aan deze moest ieder jaar de parochierekening ter goedkeuring worden voorgelegd. In zijn taak, vooral voor het verdelen der belastingen over de inwoners, werd de hoofdman bijgestaan door pointers en zettters. Door hen werd de verdeling der belastingen, "de ommestellijnghe" gedaan. Ook de parochianen konden aanwezig zijn. Zo lezen we dat "ommestellijnghe (werd gedaan) bij Jan Storme hooftman geassisteert met de pointers ende zettters ter presentie van diversche notable prochianen tzijdert den 1 September 1634 tot hedent XIXe hoijemaent (hooimaand, juli) 1635". Normaal waren er twee, soms ook vier pointers en zettters. In parochierekening 1639 lezen we dat de belastingen over de inwoners werden verdeeld: "ommegeestelt ende ghepoint bij Jan Maer-

tens ende Anchemus Logghe ghecoren zettters ende pointcers". Pointers en zettters werden door de hoofdman gekozen: "bijden hooftman ghecoren" zoals we het lezen in parochierekening 1660-'61. Vanaf 1664 worden pointers en zettters voor de schepenen van het Vrije beëdigd en van dan af ook genoemd "gheswooren pointcers ende settters". Eerst waren zij voor één jaar verkozen. Vanaf 1686 blijven ze even lang aan als de hoofdman, zodat de ambtstermijn van hoofdman, pointers en zettters samenvalt. Hoofdman, pointers en zettters worden dan ook genoemd de "regierders vande prochie".

Het schrijfwerk van de parochie: begrotingen, belastingsrollen, rekeningen en alles wat voor de parochie op schrift moest worden gesteld, werd door de parochieschrijver verricht. Daar er nogal wat rekeningen ontbreken is het niet mogelijk een volledige lijst van de parochieschrijvers op te maken. In 1640 en volgende jaren was koster Philips Haghebaert sr. parochieschrijver. Vanaf 1677 is het Ferdinand de Soete, dit tot aan zijn dood in 1686. Hij werd opgevolgd door Frans de Backere "in huwelick hebbende de weduwe van Ferdinande de Soete".

In 1761 en nog steeds in 1778 deed landmeter Jacques Verplancke het schrijfwerk voor de parochie en in 1792 is het Jacques de Roo "gheswooren landmeter s'landts vanden Vrijen" die parochieschrijver is.

Verordeningen en ordonnanties van hogere overheden en plaatselijke mededelingen werden den

volke kond gedaan door de amman. Hij deed dit vanaf de kerkdichtel's zondags na de parochiale mis, wanneer de ganse bevolking samen was. Daarom werden deze mededelingen kerkgeboden genoemd. De ammanie van Zedelgem behoorde toe aan de heer van Zedelgem en jaarlijks moest de parochie hem hiervoor 1 lb.gr. betalen. Voor het afroepen der kerkgeboden werd de amman vergoed door de parochie of ook door de kerk of de dis, indien voor die instellingen kerkgeboden werden afgeroepen. In disrekening 1743-'45 is het Pieter van Dijke "amptman deser prochie" die door de dis wordt vergoed "over het publiceren vande kerckgheboden tot laste van desen disch".

Eerst waren de koster tevens amman, zo de koster Jan Melant en Philips Haghebaert sr. Vanaf 1676 wordt Pieter de Sanghere amman van Zedelgem en wordt in 1680 opgevolgd door Vincent Bree-meersch.

Bij sommige gelegenheden deed de parochie beroep op mannen om een of andere karwei te verrichten of om als boodschapper, "messagier" dienst te doen of op verkenning te gaan. Dit laatste vooral in oorlogstijden. Normaal waren hiervoor geen vaste personen in dienst, het was nu eens de ene, dan weer een andere. Toch wordt in de parochierekening 1687 Marijn Vermault uitdrukkelijk als "messagier" vermeld. Voor hun opdrachten werden ze door de parochie vergoed. Andere personen waarop de parochie ook soms beroep deed waren de berijder en de officier. Over deze personen handelen we in de bijdrage over de rechterlijke organisatie van de parochie.

Om volledig te zijn met dit overzicht van de bestuurlijke inrichting van de parochie Zedelgem, mogen we de parochieontvanger niet vergeten. Over deze zullen we een woord zeggen wanneer we handelen over de belastingen, de inkomsten en uitgaven van de parochie.

**BRONNEN:**

(1) De parochierekeningen van Zedelgem 1625-1795 zijn bewaard in het Rijksarchief te Brugge, Vrije Registers nrs. 6646-6706. Ook enkele zijn bewaard in het Zedelgemse kerkarchief.

Nogal wat rekeningen ontbreken. De grootste hiaten zijn: 1721 tot 1739 en 1741-1759.

(2) J. POLLET, Het grondgebied van Zedelgem tijdens het Oude Regime in ZILLEGHEM 1980 p. 43-46.

## BIJLAGE: Hoofdmannen, pointers en zettters van Zedelgem

Voor zover ze voorkomen in de rekeningen van parochie, kerk en dis, geven we de namen van de hoofdmannen alsook de zeer onvolledige lijst van de pointers en zettters. Het jaartal voor de namen is het eerste jaar van hun ambtstermijn.

### HOOFDMANNEN

1609 Jaspar STORME +1619

1619 Pieter LOGGHE

1625 Pieter de KETELAERE

1629 Jan STORME

1636 Niklaas ALLAERT

1639 Joris van MALE

1648 Adriaan de CNOCK jr.

### POINTERS EN ZETTTERS

1626 Pieter LOGGHE sr.

Pieter STORME

Jan d'INGHEL

Mattheus LOGGHE

1639 Jan MAERTENS

Anchelmus LOGGHE

1640 Niklaas ALLAERT

Laureins vande KIJNDEREN

1641 Lambrecht MAERTENS

Lucas de RUDDERE

1642 Jan STORME

Bartholomeus GHIJS

1643 Mattheus LOGGHE

Jacob LIEVENS

1649 Joos LIEVENS

Lambrecht MAERTENS Jr.

1650 Klaas ALLAERT

Adriaan de CLOET

Jan (van) SLEMBROUCK

Lambrecht MAERTENS jr.



HOOFDMANNEN

1652 Cornelis LOGGHE

1654 Lucas MAERTENS

1658 Lambrecht MAERTENS

1662 Jan de CLOET

1666 Cornelis LOGGHE

1670 Pieter LOGGHE

fs. Anselme

1673 Michiel ALLAERT

1676 Jacob van MAELE

fs. Joris

1686 Jan LIEVENS

1689 Adriaan LIEVENS

1692 Cornelis SCHAE(R)SSENS

1695 Jacob LIEVENS

1705 Jacob VERPLANCKE

POINTERS EN ZETTERS

1656 Frans HAGHEBAERT  
Guilliaume VERMOTE

1660 Joachim van DAELE sr.

1661 Jacques de LANNOIJ

1664 Adriaan de CNOCK

1665 Rijkaart LIEVENS

1673 Jan de CLOET

1674 Jacob SPINT

1676 Michiel ALLAERT

Cornelis LOGGHE

1678 Michiel ALLAERT

Cornelis vande WALLE

1684 Michiel ALLAERT

Cornelis vande WALLE

(1) Pieter (van) SLEMBROUCK  
Philips HAGHEBAERT jr.

Philips VERPLANCKE

Cornelis SCHAE(R)SSENS

Jacob LIEVENS

Jacob van MAELE

Pieter (van) SLEMBROUCK

Jacob VERPLANCKE

Pieter (van) SLEMBROUCK

Pieter de NIJS

**HOOFDMANNEN**

1709 Pieter de NIJS  
1712 Pieter MAERTENS  
1720 Jacob (de) GHESELLE  
1725 Jacob COLPAERT  
1734 Christiaan de RUWE  
1737 Jacob COLPAERT  
1743 Carolus de KEIJSER  
+ 1765  
1765 Joachim de KEIJSER  
1777 Pieter MARTEEL +1785  
1785 Jacob de MEULENAERE  
1792 Pieter van HOLLEBEKE

**POINTERS EN ZETTERS**

Jacob LIEVENS  
Jacob (de) GHESELLE  
Jacob LIEVENS (+1713)  
en opgevolgd door  
Jacob VERPLANCKE  
Pieter (van) SLEMBROUCK  
in 1716 opgevolgd door  
Adriaan de KETELAERE  
Jacob VERPLANCKE  
Pieter de NIJS in 1723  
opgevolgd door  
Jacob COLPAERT  
Jacob PATTYN  
Jan de NIJS  
Guilliam de KETELAERE  
+ 1761 opgevolgd door  
Pieter de KETELAERE  
Joseph PATTIJN  
Pieter de KETELAERE  
Carel VERPLANCKE  
Carel VERPLANCKE  
Pieter de CNOCK  
Joannes de CNOCK  
Frans van MAELE  
Joannes de CNOCK  
Frans van MAELE

Op 8 maart 1796 wordt Pieter van Hollebeke als hoofdman, alsook de pointers, afgedankt door de Franse revolutionairen, die als hoofd van de "commune" Zedelgem een "agent municipal" aanstellen.

- 
- (1) Vanaf 1686 is de ambtstermijn van hoofdman en pointers dezelfde, zodat de jaartallen vòòr de namen van de pointers wegvallen.

#### **BIJLAGE: Ammans van Zedelgem**

Ook voor de namen van de ammans gebruikten we als bron de rekeningen van parochie, kerk en dis. Het jaartal voor de namen is het eerste jaar van hun ambtstermijn.

- 1619 Jan MELANT (koster sedert 1614)  
1634 Philips HAGHEBAERT sr. (koster 1634-'74)  
1676 Pieter de SANGHERE  
1680 Vincent BREEMEERSCH  
1684 Frans VITSE  
1687 Philips HAGHEBAERT sr. + 1693  
1693 Philips HAGHEBAERT jr.  
1703 Niklaas vanden BUSSCHE jr.  
1710 Lodewijk REIJNAERT  
1722 Joannes VIJNCKE (koster 1704-'36)  
1736 Ambrosius LIEVENS  
1740 Pieter POLLEFEIJT  
1743 Pieter van DIJCKE  
1760 Frans VIJNCKE  
1771 Philips STEVENS  
1774 Jacques VERPLANCKE (landmeter van het Vrije -  
berijder van Aartrijke-ambacht)  
1788 Amandus van HOUTTE

## DAGBOEK VAN EEN SOLDAAT-BRANCARDIER

10 MEI - 18 AUGUSTUS 1940

(5de deel en slot)

Br. Grégoire

9 juli. Na zoveel dagen van gezellig samenzijn stopte een luxewagen aan de voordeur. We waren die dag thuis gebleven en lagen na het middagmaal wat te rusten. Daar gaat de deur van onze slaapkamer open en daar staat vòòr me: mijn eigen kommandant-dokter Viroux, verantwoordelijke van het station te Diksmuide !

"Ha, enfin," triomfeerde hij, "qui cherche trouve! Infirmier, je viens vous chercher avec ma voiture. Ik heb overal geïnformeerd en te Montpellier hebben ze mij op 't goede pad gezet. Gauw,ge moet mee naar Mèze !" ... 'k Was spijtig dat ik mijn maatjes moest verlaten.

'k Zei: "Charles, hier scheiden onze wegen, maar ik kom u stellig opzoeken te Oudenburg, als 't God belieft, eens dat we allemaal thuis gearriveerd zijn..." We schudden mekaar duchtig de hand, ook René en de lieve boskanters en 'k wenstehen allen 'n veilige thuiskomst.

Eens beneden duwde de kommandant mijn spullen in zijn koffer en we vertrokken... De kommandant vertelde dat hij de cars vanuit Diksmuide was gevolgd, overtuigd zijnde dat de mannen van dienst in het Diksmuidse station mee waren. Hij verontschuldigde zich ' "

Ik vertelde kort mijn wedervaren. "Mais, mon Dieu, quelle histoire ' Et les autres, où sont-ils ?" -"Van d'andere mannen weet ik niks," antwoordde ik, "daar ze de overvaart naar Engeland niet durfden meemaken. Misschien zijn ze nu krijgsgevangenen ?"

Intussen naderden we Mèze.

"Ecoutez, tous les hommes ici sont de bons copains. La plupart sont des Wallons." We stopten op de Esplanade. Hij leidde me binnen. De soldaten kwamen nader. Aan mijn band konden ze zien dat ik infirmier was. Velen reikten me de hand en 'k kreeg 'n strozak tussen twee Walen...

Mijn nieuw logement was 'n mooie grote danszaal met veelkleurige lampjes versierd. Twee ventilators draaiden aanhouden.

De kommandant toonde me zijn hotel. Onze keuken was ingericht juist naast zijn logement in een verlaten huis.

'k Was op de hoogte. Heel die avond bracht ik door bij de nieuwe maatjes en dat tot in de late uurtjes... De dagen verliepen in zalig niets



doen. Gedurende de dag was het snikheet en men was blij in de schaduw op de grond te gaan zitten om wat koelte te vangen.

't Was altijd middernacht vooraleer ik mijn strozak opzocht. Elke avond verzamelden de vluchtelingen op de Esplanade en 't ging natuurlijk over de gespannen tijd, over de mogelijke terugkeer naar huis... Men vertelde, dat de bezetter zich zeer voornaam gedroeg, dat het leven zijn gewone gang hernam...

De hoop rees; men droomde al gauw terug te zijn bij de geliefden.

Elke morgen bij het luiden van de klok in de toren te 6 uur rees ik recht en trok naar buiten om mij te scheren en te wassen aan de pomp op de markt. Te 6.30 u ging ik naar de kerk om de mis bij te wonen en 'n beetje gemoedelijk samen te zijn met Ons Heer. Dat deed me deugd. 't Ging er echt devoot: de priester prevelde stil de gebeden; hier en daar volgde 'n gedaagd vrouwtje in 'n dikke missaal. Na de mis klampte ik de pastoor aan. Ik maakte me bekend en vroeg welke cafés ik kon bezoeken. Hij antwoordde terwijl hij mij de hand reikte: "Il y en a seulement deux: le café tout près et celui des travailleurs à l'autre côté. C'est tout !" Ik dankte en trok naar mijn danszaal. De maatjes begonnen recht te kruipen. 'k Smeet hier en daar 'n bonjour en ging ontbijten in de keuken, waar onze goeie Brusselse kok al ferm aan de draai was. 'k Hielp patattenjassen met enkele anderen en dan maar weer voorzichtig de schaduw opzoeken, want de zon was al ferm aan 't stoken.

ken van die godvruchtige vrouwtjes trippelde voorbij en mij ziende, kwam ze nader "Vous êtes frère ?" vroeg ze, "J'ai oui dire ça chez Mr. le Doyen. Je vous invite chez moi ce soir."

"Vous êtes bien gentille, madame !" zei ik. en vrouwtje haastte zich naar huis. 'n Bezettig ding, typisch met dat zwart hoedje op haar grijs kopje en dat godvruchtig kerkboek onder de linkerarm.

Tegen mijn goesting in trok ik 's avonds naar onze kleine dame, Rue de l'Esplanade. 'k Was er verduveld welgekomen ! Ze bracht me enkele trappen op naar haar salon. Milliard ! Wat een luxe ! Een eikenhouten tafel in 't midden op 'n dik gekleurd tapijt; kostbare schilderijen aan de muren; 'n reuze gekruiste Ons Heer boven de schoorsteen en ten allen kante fijn Chinees porselein; in 'n hoek 'n zware pendule in rust; gevoerde zetels en stoelen... In mijn leven nooit gezien !

Na het drinken van een goed wijntje deed ze mij uitgeleide naar mijn kamer: we trokken door een zeer lange gang met langswaarskanten deuren, goenoeg om 'n hele kloostergemeente onderdak te bezorgen... Helemaal op 't einde opende ze de laatste deur en verzocht me binnen te gaan.

"Bonne nuit," wenste ze, "et à demain-matin, cher frère !" Ze trok voorzichtig de deur dicht.

'k Gaf mijn ogen de kost: 'n zwartblinkend ebbenhouten tweemansbed netjes toegedekt; 'n nachttafel ernaast met daarop 'n stilgevallen wekker; aan de muur 'n gekruiste Ons Heer; 'n lavabo met grote spiegel; 'n hoge eiken kast en 'n stoel.

Ik trok traagjes 't witte laken en drie dekens weg. 'k Onkleedde me en gleeed in 't bed. 'k Zonk diep weg in die zachte wol; 'k trok de dekking over mij. Na enige minuten voelde ik de temperatuur geweldig stijgen. 't Werd een brandende oven. 'k Zocht met lijf en voeten naar koeler plaatsen, maar geen doen aan. In zo'n hitte de slaap vinden was onmogelijk. 'k Werd ongeduldig en gooide de bovendekens op de grond. 't Werd dragelijker, al bleef de slaaplust verre zoek: 'n beetje indommelen, wakker schieten en voor de zoveelste keer draaien om 'n nieuw schuifje te beginnen. Wat was ik gelukkig als de eerste klaarte door 't venster piepte. 'k Wipte van onder 't laken, trok de deur van het balkon en hapte naar frisse lucht. En daar stond 't vrouwtje voor me: "Vous avez bien dormi, cher frère ?" vroeg ze bekommerd. 'k Was verplicht 'n leugentje te zweren: "Très bien, madame, bien merci !" 'k Zocht naar de trap en de voordeur. Ze loodste mij naar beneden, kakelde nog enige Franse complimentjes en 'k stond op de straat, verlost van de Franse luxe van Madame La Rose. 'k Voelde me weer soldaat en holde naar de danszaal. Hier heerste nog volledige rust op alle strozakken. 'k Ging me scheren aan de Esplanadepomp in de morgenkoelte.

Te 6.30 u. zat ik in de kerk op 'n plaatsje in de laatste bankenrij. 'k Zag Madame La Rose traag naar voor wikkelen. Mijn plan was seffens gemaakt: 'k moest ervoor zorgen uit de voeten te zijn vòòr het einde van de mis, anders belandde ik voor de tweede maal in de vuuroven. 'k Vernam later, dat dit "prutsedingen" hectaren wijngaarden bezat en ieder jaar 'n flinke wijn-oogst opdeed.

Daar ik ingelicht was over de te bezoeken cafés, bezocht ik elke avond de twee aangewezenen. Daar ontmoette ik o.a. Jozef Vander Schraeghe, ingenieur, wonende ter Komvest 100 te Brugge. Vele uurtjes hebben we samen 's avonds aan de "pinard" gelikt ! Enkele keren was ik aan de slag aan de pingpongtafel met 'n Poolse dokter.

Op zekere dag kwam Père Christophe uit Zevenkerken (St.-Andries) mij zijn plan voorleggen om de rondzwervende Belgische jongelui op te trommelen en ze te herbergen in 'n verlaten klooster aldaar. Verschillende van onze mannen beloofden hun medewerking. 't Plan werd goed in mekaar gestoken en droeg de goedkeuring van "Mr. le Maire". Samen inspecteerden we 't gebouw. We vonden er 'n geschikte plaats voor de maaltijden, 'n slaapplek, 'n keuken; was- en badgelegenheid in de vijver van de stad (ongeveer 100 m ver), waar het krioelde van vissen en allerlei krabben.

De taken werden verdeeld als volgt:

- 'n Ploeg moest instaan voor het bereiden van de maaltijden (driemaal daags op gestelde uren.
- 'n Ploeg zorgde voor de ravitaillering: ophalen van voorraad op de omliggende hoeven.
- Père Christophe ging van deur tot deur om kleren, schoeisel en ondergoed op te halen. Ook ging hij de dolaards opzoeken en loodste ze naar ons klooster.

Ze stroomden toe uit alle hoeken: allen ongewassen, sukkelaars in vervuilde plunjes, versleten schoenen. Uitgemergeld, doorbeten door benden muggen en de legers vlooien !

Eerst werd aangevangen met 'n algemene vergadering tot laat in de avond, waar 't reglement werd voorgelezen:

1. Opstaan 's morgens te 7 u. en in groep naar 't warme water van de vijver.
2. Ontbijt te 8 u.
3. 'n Groep zorgde voor de patattenjas.
4. 'n Groep deed de afwas.
5. Inspectie van kleren en schoeisel.
6. Middagmaal te 12 u.
7. Avondmaal te 6 u.
8. Elke avond is er ontspanning in de feestzaal er zal gedaan worden aan toneel, goochelen, muziek, kwis... 'de liefhebbers boksen dat in mekaar'.

Alles marcheerde opperbest en de jongens uitten hun dank door hun bereidwillige medewerking. Ik feliciteerde Père Christophe voor zijn apostolaatswerk. "Ja, frère," antwoordde hij, "we zitten daar in de abdij te Zevenkerken bij Brugge onze tijd te verprutsen en er is zoveel goeds te doen. Ik ga mij engageren ergens in een Frans bisdom om zulk apostolaat verder te zetten."

Tot aan 't vertrek uit Mèze op 16 oogst heeft die aktie gebloeid. Jammer dat geen enkel van die jongens ooit 'n dankwoordje heeft gestuurd. Ons Heer zag ook maar één van de tien genezen melaatsen terug om te danken. Chance dat Sint-Pieter, als goeie boekhouder, alles opgetekend heeft.

In die tijd vernam ik dat minister Bovesse (minister van openbaar onderwijs) uitbetaling deed van wedden aan gevlucht onderwijzend personeel in het stadhuis te Sète. Algauw kon ik 'n oude



fiets bemachtigen en met 'n maat van mij riskeerden we de reis. We bolden op 't gemakjes, want ik was vijand van zweten. We arriveerden op de markt te Sète en vonden heel gemakkelijk onze bestemming: hôtél de ville.

Ik steeg traagjes de stenen trap op terwijl m'n maat de wacht hield bij de fietsen. In 'n lange gang stonden enkele wachtende mensen, meest vrouwen, vòòr 'n deur waarop 'n briefje gespijkerd hin: "Min. Bovesse, min. de l'enseignement public".

'k Wachtte mijn toer af en dan met 'n kneukelklopje en een "Entrez !" stond ik voor 'n lange tafel, waarop hele pakken bankbrieven lagen. Daarachter gluurde dat vernukkeld ventje Bovesse grimmig boven zijn halve "maantjes" naar mij toe en kortweg klonk het: "Que venez-vous faire ici, soldat ?" 'k Antwoordde kordaat: "Toucher mon traitement comme instituteur comme les autres." Hij beet terug: "Puisque vous êtes soldat vous ne savez pas toucher ça !" 'n Beetje geraakt in mijn binnenste zwierde ik het eruit: "C'est vrai, les soldats peuvent crever pour la patrie, mais ils n'en peuvent pas vivre." - "Moi, je ne dis pas ça," snauwde hij, "vous êtes instituteur ? Montrez votre livret militaire." Hij draaide en keerde wat blaadjes en dan plots: "Je vais vous payer 3000 fr. pour trois mois. Donnez-moi votre pasport. Je vais annoter ça !" Toen hij mijn foto zag in religieus habijt schoot hij in gloeiende vlam: "Mais, vous êtes religieux ! Vous ne savez pas toucher autant." Hij krabbelde wat op 'n papierke en dan ging hij verder: "Je vais vous payer seulement 200 fr." Hij krabbelde dat op mijn paspoort en tekende. 'k Raapte die aalmoes op en zonder merci stapte ik naar

de deur.

Buiten wachtte mijn maat patiëntig. "Kom," zei ik, "'k ga trakteren. 'k Heb daarjuist 'nhele som geld ontvangen: 200 fr. voor drie maanden." We trokken 'n pasteibakkerij binnen en we deden ons tegoed aan gebak met koffie. Dan begon onze terugtocht naar mèze, in de kokende hitte van de middag.

De dagen verliepen verder in gewoon werk voor onze vluchtelingen. 's Avonds zochten we compagnie in de toneelzaal of op de markt bij gevluhte families o.a. Elie Rifon (Hastières-par delà-Namur) of Mr. Georges Colonval de Nalinnes...

De maand juli schoof naar zijn einde en augustus was daar.

'k Knoopte kontakt aan met de voorzitter van het Franse R.K., die boven onze danszaal logeerde. 'n Zeer voorname dame die zeer veel gepresteerd heeft voor Belgische families. Ze bezorgde me twee mooie burgerscostumes. Een ging me wonderwel. De andere schonk ik aan een maatje: Jules Bastin, Chaussée de Bruxelles 222 à Jumet. Of hij gelukkig was, onze kleine met zijn meisjestem.

'k Bezocht regelmatig mijn kommandant in zijn logement. 'k Vroeg hem mij te demobiliseren. Dat deed hij op 15 oogst. Nu schoot ik mijn soldatenpak uit, schopte de vuile boel in 'n hoek en trok mijn burgerskledij aan.

Enkele dagen vòòr 15 oogst liep het nieuws rond dat alle vluchtelingen in 't bezit van vluchte-

Hopital Militaire de Réserve Belge n° 10

Certificat de démobilisation.

Maire 198.20.154

Le soldat DEVELTER, Jozef S mbe 23  
a été démobilisé ce jour à Redilgem. Groenestraat 89  
et renvoyé dans son foyer à

15 août 1940

L'incécossé a perçu ses allocations jusqu'au 15 août 1940  
L'indemnité de démobilisation

et une somme de 150 fr. belges <sup>à destination</sup> ~~pour~~ <sub>pour ses dépenses</sub>

1940

Le Meije (Hervault), le 15 août

Le Cap. en 1<sup>er</sup> d'adm. V. ROUX, qu'on commane.

*V. ROUX*



lingenpapieren gratis per trein uit Sète naar België konden terugkeren. Die papieren waren te verkrijgen op de Mairie en 't was ook juist.

Enkelen van ons trokken er naartoe. Daar zat één employé, die zich bekloeg over zijn over-tollig werk. "Het is mij onmogelijk al die pape-rassen voor de vluchtelingen alleen in te vullen", kloeg hij. We stelden ons met drieën beschikbaar om hem te helpen. Hij was akkoord. 't Vuurtje verspreidde zich onder de vluchtelingen, dat ze hun papieren konden afhalen. 't Werd een toeloop van je welste. Daar de "Maire" afwezig was, vroeg ik naar zijn stempel en die van de gemeen-te. En nu aan 't werk !...

't Vertrek was gepland op 16 oogst in de morgen. Heel de nacht voordien hielden we feest op onze strozakken. Niemand sliep ! De laatste Pinard-flessen werden geledigd.

Bij het eerste morgengluren kwamen autobussen de markt opgeboid. 't Werd 'n haastig geloop en gedraaf naar de cars om zeker mee te zijn.

De dag voordien, O.L.Vrouw-Hemelvaart, zat de kerk bomvol. Alle plaatsen op de banken waren dicht bezet. En of er gezongen werd. Al latijn en velen gaven "gaze" uit volle borst. Geen boek nodig ! 't Credo klonk geweldig. Het orgel werd bespeeld door 'n piepjong meisje ('n artiste eerste klas !) Ze jubelde mee in rijk gevarieerde sublieme akkoorden. Tussen de gezangen in jongleerde ze met allerlei improvisaties, om er koud van te krijgen in de nochtans drukkende hitte.

Na de mis wachtte ik ze op. Haar papa ('n

zwartgebaarde man) vergezelde haar. Ja, 'n zeer jongen "dingen" met dromerige ogen en minzame glimlach. 'k Waagde 'n vraagje: "C'est votre fille çà ? Mon Dieu, quelle artiste !" - "Elle joue mieux que moi," zei hij, "elle suit des leçons au conservatoire." 'k Groette vriendelijk terwyl ze de kerkdeur uitgingen.

En nu naar Sète. Mooi stadje aan de blauwe Middellandse zee. Onze trein stond gereed. Niemand tekort, zelfs al onze jongens waren daar. Hun fietsen lagen opgestapeld in de fourgon. Alleen Bovesse heb ik niet gezien. Misschien met al zijn geld naar Bergen gebold in een kogelvrije wagen ?

En daar snijdt de stoomfluit door de lucht. Alle portières klaptten toe: Adieu Mèze, vuile stad met open riolen waarin vuile ratten onbevreesd rondlopen en kiezige honden door elkaar wriemelen op zoek naar 'n been of broodrestjes. Adieu, Madame La Rose. Adieu, mijn kleine orgelvirtuoze!

We rolden naar 't noorden, naar Parijs. Vele keren werd halt gehouden om expresstreinen voorrang te geven. Niemand mocht de trein verlaten. Wel ne keer buitenstappen om wat frisse lucht te happen langs de graskant. Overnachten in de trein.

Wij, gedemobiliseerde soldaten, hokten samen in 'n paar coupés. Onze brave kommandant Viroux zat bij ons in simpel burgerskostuum en zijn képi had hij omgewisseld voor 'n alpenmuts. Hij koeterde met ons allen in de vriendelijkste



taal, natuurlijk gerakbraakt Vlaams. Geluk dat we daags voordien onze voorraad hadden opgedaan, zo niet gingen we de buikriem moeten toesnoeren. Er was geen ravitaillement aan boord. Père Christophe zat bij zijn jongens en wilde erbij zijn tot de laatste stond. Echt te bewonderen.

Ik gaf mijn ogen de kost tot de donkerste inviel en we allen door het eentonig gedokker van wielen op de rails in slaap vielen. En we sliepen hard en vast voor veel uren. Waar we al voorbijgevlogen zijn, mag de duivel weten. Met de morgen vertraagde de vaart. 'n Treinwachter kwam rond om te melden dat we de démarcatieline naderden. "Tenez-vous tranquille et soyez poli! Les Allemands vont monter pour faire le contrôle," verwittigde hij. We spraken stiller en loerden door het raam... Ja, ginder stonden Duitsers met helmen op en 't geweer met blinkende bajonetten op in de hand.

Onze kommandant begon te zweten: hij was bang erkend te worden. Een maat van me begon ook te bibberen: hij had namelijk de mooie regenmantel van onze kommandant om. Gelukkig waren de gouden sterren eraf.

Twee Duitse soldaten stapten op. Ze sloegen de hielen tegen mekaar en groetten: "Guten tag!" en verdwenen. De controle was voorbij. Onze kommandant herademde en lachte. Bij ons vertrek aldaar stonden die grijze mannen onbeweeglijk op het perron en presenteerden het geweer...

Nog vele kilometers dienden afgelegd met nu en





dan een halte om treinen uit het noorden door te laten. 't Ging over Fontainebleau naar Reims. Te Kamerijk stopte onze trein. Wat 'n verrassing hier ! Op het perron stond het Duitse Rode Kruis opgesteld met wagentjes geladen met flesjes melk en snoep voor de kinderen. Vriendelijk lachende meisjes klommen overal binnen en de bedeling begon. Met de slag was alle schrik verdwenen. De moeders voelden 'n oprechte sympathie voor die lieve meisjes. De kindjes kraaiden en grepen met de pollekens naar alles. En drinken dat die schaapjes deden ! 't Liep soms langs hun kin van overhaasting. De mama's hadden maar één woord: dank ! Eens allen bediend, stonden de meisjes, gans in 't wit, liefvallig te zwaaien van op het perron.

Nu kwamen de tongen los: "Daar zijn toch ook goeie mensen in Duitsland !" Iedereen verlangde echter thuis te zijn.

Nu ging het in gestrekte vlucht over Douai, Rijsel, Roubaix, Tourkonje over Kortrijk naar Gent.

Daar stopte onze trein voor goed. Van hieruit moest iedereen zijn weg zoeken naar de "heimat". 't Was nacht en donker. We trokken de wachtzaal binnen en zittend op de vloer trachtten we 'n dutje te doen. Alle banken lagen vol Duitsers, die ook troost zochten in een zoete slaap. Vroeg in de morgen namen we afscheid van mekaar, na de hand gedrukt te hebben en beloofd te schrijven. Speciaal groette ik mijn goeie kommandant Viroux, die nog naar Luik moest doorreizen. Ik alleen trok naar Brugge. Waar Père Christophe ergens verzeild geraakt is, weet ik niet.

'k Zocht verstrooiing met het bekijken van het ontwakende land onder de rijzende zon. Eindelijk doemde Brugge op met zijn drie roemrijke torens. De stoomfluit kondigde met enkele stoten zijn aankomst aan. Eens tot stilstand, haastte ik mij naar buiten, de Steenstraat in.

Aan Sint-Salvatorskerk botste ik op Fr. Félicien. Met grote ogen keek hij me aan en dan: "Hoe, leef je nog ? Men vertelde hier dat je gesneuveld was!" Ik lachte: "Da's een "canard", broer," zei ik, "is er geen dienst voor mij vandaag ? Spijtig, 'k kon nog juist op tijd zijn om ten offer te gaan !" 'k Arriveerde bij de Frères en trad de keuken binnen bij onze goeie Fr. Dominiék. Hij schudde mij de hand en schoof me 'n flink ontbijt onder de neus. Intussen waren andere Broeders bijgekomen en 'k werd overstelpt met allerlei vragen.

'k Wilde naar huis, naar Zedelgem en 'k moest me reppen om de tram te halen.

't Werd 'n aangenaam weerzien. We praatten tot in de late uurtjes. Sedert lang had ik mijn eigen bed gemist en was dus blij eens flink te kunnen uitrusten. Maar de slaap bleef achterwege: heel die avonturenfilm schoof me voor de geest. Tegen de morgen was ik toch weggezonden in een diepe slaap. Eens wakker, stond ik terug met de twee voeten in het dagelijks leven !

Van mijn maats heb ik niets meer gehoord. Ze schreven niet en ik ook niet. Eén heb ik teruggezien en dat was op het voetbalterrein van Oudenburg: mijn beste vriend Charles Lingier. Van de match Oudenburg - Exc. Zedelgem hebben we

niks gezien. 't Ging over Engeland en Frankrijk'  
Intussen is die brave jongen al in d'eeuwigheid  
aangeland.

'k Ben echt benieuwd of volgende maatjes nog  
in leven zijn:

- René Heyse: Meulestedeweg 179 Gent
- Bastin Jules: Chaussée de Bruxelles 222  
Jumet (H)
- Deleener Leopold: Rue du moulin Gowy-lez-Pic-  
ton (H)
- Negels Armand: Rue des déportés 13 Thieu
- D'Haene André: Dolfijnstraat 52 Antwerpen
- Konings Jozef Louis: Schotensteenweg 109  
Deurne (Antw).
- Rifon Elie: Hastières par delà (Namur)
- Colonval Georges: Hameau du Warinaye 11  
Nalinnes (H)

Ik dank God voor mijn behouden thuiskomst en  
bid:

**A peste, fame et bello,... Libera nos, Domine !**

# ZEDELGEMSE EN VELDEGEMSE FAMILIENAMEN

## DIE HUN OORSPRONG VINDEN IN VOORNAMEN

(deel 3)

Willy Peirsegaele

**Daenekindt, Daenekynt, Daene, Dhaene:** uit Daniël, profheet, "mijn rechter is God".

**David:** uit koning David, "de geliefde".

**De Jode:** uit Juda, een van de 12 stammen van Israël.

**Denys:** Denis, eerste bisschop van Parijs en patroon van Frankrijk; Dionysius, "wijngod".

**Feys:** Vincent, "de overwinnende"; Vincentius a Paulo.

**Floré:** uit Florent, "de bloeiende".

**Franchoo, Franco, François:** uit Franciscus van Assisi, "Fransgezind".

**Freyne:** uit Severinus, bisschop van Keulen op het einde der 4de eeuw.

**Geerardyn:** uit Gerard, "de sterke met de speer"; Gerardus Majella.



**Gorlo:** uit Georges, Joris, "de landbouwer"; martelaar in Cappadocië in de derde eeuw.

**Gregoire:** uit Gregorius, XIII, paus die in 1582 onze Gregoriaanse kalender invoerde.

**Gussé:** uit Augustus, "de eerbiedwaardige"; Augustus was de naam van veel Romeinse keizers; Het Romeins jaar begon in maart. De maand augustus heette vroeger "sextilis" (zesde maand) en zo verder: september (7de maand), oktober (8ste maand), november (9de maand) en december (10de maand).

**Herman, Hermans, Hermy:** uit Herman, "legerman, soldaat".

**Honoré, Honraet, Hoornaert:** uit Honoratus, "de geëerde".

**Jacqueloot, Jacques:** uit Jacob (zie hoger), Jacques

**Jansen, Janssens:** uit Jan (zie allereerste naam)

**Jodts:** zie De Jode.

**Kaesemans:** zie Caes.

**Kaspers:** uit Gaspard, Kasper (uit het Perzisch kandschwar: "schatbewaarder").

**Lambrecht, Lambrechts, Lammens:** uit Lambertus, "schitterend door zijn landerijen"; bisschop van Tongeren, hij werd rond 705 te Luik vermoord.

**Lauwereins, Laveyne:** Laurentius, patroon van onze parochie; "met lauweren bekranst"; Romeins

diaken, in 258 als martelaar op een rooster gebraden:

**Leys:** uit Laurentius (zie hierboven).

**Lievens:** uit Livinus, "de volksvriend"; geloofsverkondiger in Vlaanderen in de 7de eeuw.

**Liskens, Lisabeth:** uit Elisabeth, "die God vereert"; moeder van Sint-Jan de Doper.

**Lootens:** uit Jacquelotte, Loote, vrouwelijke naam van Jakob (soms van Charloote).

**Lucas:** uit Lucas, "de lichtende", apostel en evangelist.

**Madelein:** uit Magdalena; "van Magdala", een plaats bij het meer van Genezaret.

**Maerten, Maertens, Martens:** uit Martinus, "de moedige"; bisschop van Tours, + rond 397.

**Maes:** uit Thomas, "tweelingbroeder"; de ongelovige apostel.

**Maeyaert, Maeyens:** uit Maeye, Maria; "de verhevene".

**Mahieu:** uit Mattheus, apostel; "gave Gods".

**Malengier:** uit Magdalena (zie hoger).

**Margodt:** uit Margareta, "parel"; maagd en martelares uit de derde eeuw, uit Pisidië in Klein-Azië.

**Marannes:** Marie-Anne.

**Mares, Marote:** Maria, (zie hoger onder Maeyaert).

**Mattheus:** van Mattheus (zie hoger).

**Matthys:** uit Matthias, "gave Gods"; hij werd in de plaats van Judas tot apostel gekozen en werd gekruisigd te Jeruzalem.

**Meert:** uit Martinus (zie hoger).

**Meeuws:** uit Bartholomeus, "zoon van de gerimpelde"; apostel.

**Melissen:** ook uit Bartholomeus.

**Michiels:** uit Michiel, Michaël, "wie is als God?"; aartsengel.

**Misseeuw, Missiaen, Mistiaen:** ook uit Michiel.

**Moenaert:** uit Simon of Simeon, "door God verhoorde"; apostel.

**Muysen:** uit Bartolomeus (zie hoger).

**Naessens:** uit Donaas, Donatianus, "de geschonkene"; bisschop van Reims, + midden de vierde eeuw; zijn lichaam werd naar Brugge overgebracht; patroon van ons bisdom.

**Neels:** uit Cornelius, Korneel; "de gehoornde"; paus uit de derde eeuw.

**Noë, Noez, Nouwen:** Noël, Noë, Noach; afstammeling van Seth; werd in de ark gered.

**Notredame, Notterdam:** Frans voor Onze Lieve Vrouw.

**Nyssens:** uit Denis (zie hoger).

**Ollivier:** uit Olivier, Frans voor olijfboom.

**Onraedt:** uit Honoratus (zie hoger).

**Packeu, Packo:** Pasen, Pascal.

**Pauwaert, Pauwels:** uit Paulus, "de kleine"; de grote apostel der volkeren.

**Peere, Peeters, Peiren, Pertz:** uit Pieter, Petrus, "steenrots"; apostel en eerste paus.

**Philips, Phlypo:** uit Philippe, Filips; "paardenliefhebber"; apostel die in Klein-Azië predikte.

**Pieters:** uit Pieter (zie hoger).

**Pollet, Pollin:** uit Paulus (zie hoger).

**Rogiers, Roos, Roose:** uit Roger, Rudiger, "de door de lans beroemde".

**Saelens, Saelen,:** uit Salomo, "welvaart"; koning van Israël, zoon van David.

**Salomez:** uit Salome, "de vredesrijke"; stiefdochter van Herodes, van wie ze het hoofd van Joannes de Doper verkreeg.

**Samyn:** uit Samuel, "de naam is God"; laatste rechter en eerste eigenlijke profet.

**Sanders:** uit Alexander, "de mannen afwerende"; naam van acht pausen.

**Sansen:** uit Samson, "kleine zoon"; recher in Israël.

**Sarazyn, Saron:** uit Sara, "vorstin"; echtgenote van Abraham en moeder van Izaäk, rond 1700 vòòr Christus. — Sarazyn doet ook denken aan Saraceen, "oosterling", d.i. muzelman.

**Schoonjans:** uit Jan (zie allereerste naam).

**Segaert:** uit Zeger, Victor, "hij die zegeviert".

**Simoen, Simoens:** uit Simon (zie hoger).

**Sinjan:** Sint-Jan.

**Staes:** uit Eustachius, vrij onbekende heilige die toch een aan hem toegewijde kerk heeft in Parijs.

**Stevens:** uit Stephanus, "krans"; een van de zeven eerste diakens en eerste martelaar; hij werd in Jeruzalem gestenigd omstreeks het jaar 35. In het Frans: Etienne.

**Theunynck:** uit Antonius, met of zonder zwijntje.

**Thomaes:** Thomas (zie hoger).

**'t Jaeckx:** uit Jacob (zie hoger).

**Willem, Willems:** uit Willem, Gulielmus, Willy, "beschermer"; heilige Italiaanse abt.



**Zacharias:** van Zacharias, "Jahweh gedenkt"; een koning, een profeet en een priester uit Israël.

De lijst is niet uitgeput. Geïnteresseerde leden kunnen vragen voorleggen.

### LIBER AMICORUM RENE DE KEYSER

Omtrent de eindejaarsfeesten publiceerde de Heemkundige Kring Sint-Guthago (Oostkerke) het "Liber Amicorum René De Keyser".

Hiermee wil men de man die 26 jaar geleden de heemkring stichtte en de Zwinstreek bekend maakte, op een passende blijvende wijze huldigen.

De publikatie bevat een aantal opmerkelijke bijdragen:

Na een voorwoord van Yves Parmentier, een biografie door Jos Rau en een bibliografie door Germain Vandepitte, leest men er bijdragen van Dr. Karel Aernoudts, Johan Ballegeer, drs. Maurits Coornaert, Leopold Danneels, P.E. de Brock, Albert de Keyser, Dr. Antoon de Smet, drs. Noël Geirnaert, drs. Bieke Hillewaert, Antoon Lowyck, Albert Schouteet, drs. Fons Theerens, Luc Trof-faes, Jozef van den Heuvel, Dirk van der Bauwhede en Dr. A. Vandewalle.

Prijs: 425 fr. + 65 fr port.

Bestellen: Rek. 000-0538106-47 van Johan Ballegeer te Lissewege.

	P.
<b>ARNOU Patrick</b> - Sport-, cultuur- en ontspannings- leven in het laatste oorlogsjaar te Zedelgem	110
<b>Br. Grégoire C.F.X.</b> - Dagboek van een soldaat-brancardier (10 mei 18 aug. 1940)	
deel 2	18
deel 3	60
deel 4	97
deel 5 en slot	136
<b>Pollet Jules</b> - Zedelgem van de Vrede van Rijswijk (1697) tot de Vrede van Utrecht (1713)	3
- Kerkelijke toestanden te Zedelgem ten tijde van Pastoor Bernardus Gillis (1775-1799)	43
De laatste jaren van Pastoor Bernar- dus Gillis (1775-1799)	83
- De bevolking van Zedelgem in 1789 en 1801	90
- Bestuurlijke indeling van Zedelgem tijdens de 17de en 18de eeuw	124
<b>Peirsegeale Willy</b> - Zedelgemse en Veldegemse familie- namen die hun oorsprong vinden in voornamen	
deel 1	37
deel 2	75
deel 3 en slot	153



